

*Diegene die ik liefheb
verlaat ik,
om diegene die ik liefhad
terug te vinden.*



*Bijzondere mensen sterven niet,
zij gaan wel,
maar blijven toch voor altijd.*

Tot onze diepe droefheid is rustig ingeslapen

de heer



René “Néke” Beelen

Geboren te Budingen op 10 januari 1946 en
overleden in het WZC O-L-Vrouw van Lourdes
te Zoutleeuw op 7 februari 2025.

De afscheidsceremonie, waarop wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op **DONDERDAG 13 FEBRUARI 2025 om 10 uur.**

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

De crematie zal plaatsvinden te Hasselt, gevolgd door
de begraving van de urne op de begraafplaats van Budingen.

**U kan René een laatste groet brengen op woensdagavond
van 19 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum Stiers,
Schoolstraat 1 te Budingen.**

Dit melden u:

Joël † en Linda BEELEN-LIBENS,
Gomdïam BEELEN,
Chantal † BEELEN,
Patrick en Cory BEELEN-DEDRY,
Febe en Koen ABEELS-ROEFFAERS,
Thibo ABEELS en vriendin,
Pascal en Anja BEELEN-VANDERIJDT,
Jens (zijn petekind) en Mike BEELEN-STIRPE,
Geert en Sonja BEELEN-LAMBRECHTS,
Brecht BEELEN en vriendin,
Nico en Anja BEELEN-BEELEN,
Nieke BEELEN,

zijn kinderen en kleinkinderen,

zijn broer, zus, nichten en neven.

Michel “Fons” ROOSEN,
Emile NIJNS,

zijn vrienden.

De families BEELEN en TOILANTS.

Met dank aan:

het thuisverplegingsteam van Peggy Beelen,
zijn kinesist Daisy Barlé
zijn huisarts dr. Inge Devadder
het personeel van het WZC O-L-Vrouw van Lourdes .

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be