

*Mijn troost is
dat je er ooit was.*



Ondanks zijn levenswil is, na een moedige gedragen ziekte,
op vredige wijze, te vroeg van ons heengegaan

de heer
Michel Cresens

echtgenoot van mevrouw Leys Carine

papa van Boris en Tom †

Geboren te Budingen op 10 november 1949 en
overleden in het WZC Huize Nazareth te Goetsenhoven
op 26 september 2024.

Gelegenheid tot groeten in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op **DINSDAG 1 OKTOBER 2024 van 19 tot 20 uur**.

De afscheidsceremonie zal plaatshebben in intieme kring
in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,
gevolgd door de crematie waarna de urne van
Michel thuis bij zijn echtgenote een plaatsje zal krijgen.

De dierbare is:

Liefdevolle echtgenoot van:
Carine LEYS.

Trotse en lieve papa van:
Boris CRESENS,
Tom † CRESENS.

Broer, schoonbroer en nonkel van:
Denise CRESENS,
Wilfried en Ann CRESENS-SWINNEN,
Cédric en Dana.

Delen mee in dit verdriet:
zijn neven en nichten,
de families CRESENS, LEYS, DAVID en VANDEPOEL.

Met dank aan:
zijn huisartsen dr. Elke Beelen en dr. Michel Reniers,
het personeel van het WZC Huize Nazareth.

Huil niet omdat ik er niet meer ben,

maar glimlach omdat ik er was.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be

Begrafenissen en drukwerk Rummens Tienen Tel. 016/81.22.61
Stiers Budingen Tel. 011/58.78.20