

*Levensgenieter elke dag,
je stond voor iedereen paraat,
zonder twijfel of klacht,
je hebt gestreden tot aan het einde toe.
Nu mag je rusten, welverdiend en zacht.*

Diep bedroefd, maar dankbaar dat hij bij ons hoorde
melden wij u het overlijden van

de heer

✝ **Marcel Denruyter**

echtgenoot van
mevrouw Lydia Vanderstukken



Geboren te Neerlinter op 26 juni 1948 en thuis
overleden te Budingen op 15 augustus 2024.

De afscheidsceremonie waarop wij u uitnodigen,
zal plaatsvinden in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op **WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2024 om 10 uur**.

Samenkomst in de aula vanaf **9.45 uur**.

De crematie zal plaatsvinden te Hasselt, waarna de urne
van Marcel thuis bij zijn echtgenote een mooi plaatsje
zal krijgen.

**U kan Marcel een laatste groet brengen in
het uitvaartcentrum Stiers, Schoolstraat 1 te Budingen
op dinsdagavond van 19 tot 19.30 uur.**

Marcel leeft verder in de harten van:

Lydia VANDERSTUKKEN,
zijn echtgenote,

Cindy en Geert DENRUYTER-VANLAER,
zijn dochter en partner,

Giel en Sarah MINNART-POFFÉ,
Féline,
Line (zijn petekind) en Tibeau MINNART-SCHODTS,
zijn kleinkinderen en achterkleinkind,

Theophile † en Julia VANDERSTUKKEN-CLOSSET,
zijn schoonmoeder,

Ariane VANDEVELDE,
zijn petekind,
zijn neven en nichten.

De families DENRUYTER, VANDERSTUKKEN, ARNAUTS en CLOSSET.

Met dank aan:

Huisartsenpraktijk van dr. De Vadder,
het Wit-Gele kruis, afd. Linter,
zijn goede burens,
zijn kinesist Niels Velkeneers.

De wil was er nog,
de kracht niet meer.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be