



Afscheid nemen is  
met dankbare handen  
meedragen  
al wat herinnering is.

Willy Bamps



*In deze donkere dagen  
van pijn en verdriet,  
wil ik je even zeggen:  
ik vergeet je niet.*

Dankbaar om wat hij voor ons betekende en gesterkt door alle herinneringen, nemen wij afscheid van

de heer  
**Willy Bamps**  
echtgenoot van mevrouw Jenny Depus

Geboren te Tienen op 27 augustus 1940 en  
overleden in hospice De Klapproos te Goetsenhoven  
op 4 juli 2024.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u uitnodigen,  
zal plaatshebben in de parochiekerk van St.-Gorgonius  
te Hoegaarden, op **WOENSDAG 10 JULI 2024 om 10.30 uur**,  
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats  
te Groot-Overlaar.

Samenkomst aan de kerk.

Gelegenheid tot groeten op **dinsdagavond van 19 tot 20 uur**  
in het uitvaartcentrum Rummens,  
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

*Het is goed zo,  
eindelijk rust.*

Dit melden u met diepe droefheid:

Jenny DEPUS, zijn echtgenote,

Peter en Marianne BAMPS-CORTHOUTS,  
Steven en Ingeborg BAMPS-LAPORTE, zijn kinderen,

Sven en Lynn BAMPS-MOTTIE,  
Niels en Nikita BAMPS-VERSWIJVEL,  
Manon BAMPS, zijn kleinkinderen,

Jacques †, Pol en Nicole COLSOUL-WILLEMS-BAMPS,  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
Tony en Agnes DEPUS-DENIS,  
kinderen en kleinkinderen,  
zijn zus, schoonbroers, schoonzus,  
neven en nichten,

Sven en Martine, zijn petekinderen,

Dany PEETERS, zijn goede vriend,

zijn neven en nichten.

De families BAMPS, DEPUS, NOÉ en PEETERS.

Met dank aan:

zijn huisartsen dr. Katy Govers en dr. Els Robijns,  
het thuisverplegingsteam Pierreux & Co,  
het personeel van hospice De Klapproos.

Rouwadres: Fam. Bamps - Depus  
p/a Uitvaartcentrum Rummens,  
Aarschotsesteenweg 50-60  
3300 Tienen