

Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat,
maar dankbaar voor de liefde waarmee hij ons omringde,
delen wij u mee dat volkomen onverwacht van ons
is heengegaan



de heer

Emile Bollion

Geboren te Leuven op 11 mei 1964 en overleden
in Huis in de Stad te Tienen op 26 juni 2024.

De afscheidsceremonie rond de urne waarop wij u uitnodigen
zal plaatshebben in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op **DINSDAG 2 JULI 2024 om 13 uur**, gevolgd door
de asverstrooiing op de begraafplaats van Tienen.

Samenkomst in de aula vanaf **12.45 uur**.

*De muziek was
zijn lust en zijn leven.*



Dit melden u:

Guillaume † en Rosa BOLLION-WINNEPENNINCKX, zijn ouders,

Luc BOLLION, kinderen en kleinkinderen,

Roger en Ingrid BOLLION-WAEGEMAN, kinderen en kleinkinderen,

Jos BOLLION, kinderen en kleinkinderen,

Patrick en Sylvia BOLLION-WILMAERS, kinderen en kleinkinderen,

zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.

De families BOLLION en WINNEPENNINCKX.

Met dank aan:

begeleiders en personeel van Huis in de Stad,
zijn huisarts dr. Frank Dewaele,
bewindvoerder meester Pascale Lauwereys.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be