

*De mooiste bloemen worden
als eerst geplukt
hun geur blijft altijd
in onze harten gedrukt*

Toon Hermans

Dankbaar om het lange samen zijn, maar diep bedroefd nemen
wij afscheid van

mevrouw



Isabelle Nijs

echtgenote van de heer Théo Vangilbergen

Geboren te Meldert op 14 augustus 1942 en
overleden in Hospice De Klaproos te Goetsenhoven
op 13 mei 2024.

**Gelegenheid tot groeten, waarop wij u uitnodigen,
in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op DONDERDAG 16 MEI 2024 van 19 tot 19.30 uur.**

De afscheidsceremonie, zal plaatshebben in intieme kring,
gevolgd door de crematie en de asverstrooiing
op de begraafplaats te Tienen.

*Groot is het gemis,
mooi zijn de herinneringen die blijven.*

Dit melden u:

Théo VANGILBERGEN,

haar echtgenoot,

Paul en Linda JANSSENS-VANGILBERGEN,
Kristien JANSSENS en Roel,
Lotte, Mathias,

Kris JANSSENS en Melissa,
Eden, Elena, Mathias,

Ronny en Carine VANGILBERGEN-STIERS,
kinderen en kleinkinderen,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Louis en Rita VERTOMMEN-VANGILBERGEN,
kinderen,

Michel † en Joske VANGILBERGEN-VANHOUDT,
kinderen en kleinkinderen,

haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten,

Alexander en Godelieve NIJS-DESCHRIJVER,
Robert en Jacqueline NIJS-VERMET,

haar neven en nichten.

De families NIJS, VANGILBERGEN, TITS en PITTOMVILS.

Met dank aan:

haar huisarts dr. Geert Vanherwegen,
het personeel van Hospice De Klaproos.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be