

Diep bedroefd, maar dankbaar om wat hij voor ons geweest is
melden wij u het overlijden van

de heer

Marcel Keyen

echtgenoot van mevrouw Louisa Vandeweyngaerden

Geboren te Zoutleeuw op 24 juli 1940 en
er thuis te Budingen overleden op 29 mei 2024.

**U kan Marcel een laatste groet brengen
in het uitvaartcentrum Stiers, Schoolstraat 1 te Budingen
op ZATERDAG 1 JUNI 2024 van 18.30 tot 19 uur.**

De afscheidsceremonie rond de urne zal plaatshebben
in intieme familiekring in de aula van
het uitvaartcentrum Rummens,
waarna de urne van Marcel bijgezet zal worden bij zijn zoon Geert.

*Diegene die ik liefheb verlaat ik,
om diegene die ik liefhad
terug te vinden.*

De dierbare is:

Liefdevolle echtgenoot van:
Louisa VANDEWEYNGAERDEN.

Zorgzame papa van:
Rudy en Ria VANAKEN-KEYEN,
Marc en Carine UYTTEBROEK-KEYEN,
Iris en Edith DUYM-KEYEN,
Geert † KEYEN.

Fiere opa en overgrootopa van:
Tom en Dorien,
Elien,
Aaron en Elke (zijn petekind),
Elena, Nora,
Dieter en Sylwia,
Dennie (zijn petekind),
Gunther en partner,
Sam (zijn petekind) en Senne,
Colin en Zina,
Louise,
Ferre.

Goede vriend van:
Brahim en Sabrina.

Delen mee in dit verdriet:
zijn schoonzussen, neven en nichten,
de families KEYEN en VANDEWEYNGAERDEN.

Met dank aan:
zijn huisarts dr. Dirk Lambrechts,
zijn thuisverpleging Cura Vita,
zijn goede burens.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be