



*'t Is stil geworden
nu jij er niet meer bent,
maar je hart blijft altijd bij ons.*

Omringd door ons allen is rustig ingeslapen

mevrouw

Florentine (Tin) NOÉ

weduwe van de heer Leopold (Paul) VANHAUW

Geboren te Kumtich op 9 september 1928 en er overleden
in het WZC Keienhof op 24 maart 2024,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de parochiekerk van St-Odulphus te Bost,
op **VRIJDAG 29 MAART 2024 om 10.30 uur**,
gevolgd door de bijzetting in het graf van haar echtgenoot
op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst aan de kerk.

Gelegenheid tot groeten op **donderdagavond van 19 tot 19.30 uur**
in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Echtgenote van:
Paul † VANHAUW

Mami van:
Rudi en Erna LAERMANS-VANHAUW
Rudi en Rita VANHAUW-FRANÇOIS
Herwig en Wendy VANHAUW-COECKELBERGHS

Patricia VANGOIDSSENHOVEN, mama van Elly en Dieter

Oma van:
David en Ilse DALEMANS-LAERMANS
Karel en Elly PETERS-VANHAUW
Dieter VANHAUW
Michiel VANHAUW en Leen CHRISTIAENS

Superoma van haar oogappels:
Marie DALEMANS
Louise DALEMANS
Lou PETERS
Bas PETERS

Plus-oma van:
Dorien CORNELIS en Joseph-Sebastian STEINLECHNER
Caitlin 's HEEREN

Zus en schoonzus van:
Roger † en Emerence STOCKMANS-NOÉ
Arthur † NOÉ
Godelieve † NOÉ
Jos † en Mimmi † COSTERMANS-NOÉ
Gi † en Julia † NOÉ-DEMOITIE
Roger † en Christiane BAUWIN-NOÉ
Josée † NOÉ

Delen ook in de rouw:
de families NOÉ, VANHAUW, KEMPENEERS en VRANCKEN.

Met dank aan:
haar huisartsen dr. Luc Nijs, dr. Dirk Borghgraef en
dr. Joris Mertens,
de directie en het personeel van het WZC Keienhof te Kumtich.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be