



*Lieve tante Leine,
had jij maar voor eeuwig bij ons kunnen zijn,
zo eenvoudig, zo speciaal, een voorbeeld voor ons allemaal.*

Mevrouw

Madeleine Coeckelberghs

° Vissenaken, 17 mei 1926 † Glabbeek, 5 maart 2024

Zus en schoonzus van:

Theophile † en Pauline † COECKELBERGHS-NIJS,
Paula † COECKELBERGHS,
Edgard † en Marthe † COECKELBERGHS-CASTERS,
Willy † en Elza † JOSSART-COECKELBERGHS.

Tante van:

Jos en Chris COECKELBERGHS-DE RIJK, kinderen en kleinkinderen,
Felix en Rita COECKELBERGHS-HENDRICKX, kinderen en kleinkinderen,
Eddy en Rita COECKELBERGHS-SCHEVENELS, kinderen en kleinkinderen,
Josseline COECKELBERGHS,
Patrick en Brigitte COECKELBERGHS-CONINCKX en kinderen,
Luc en Annick JOSSART-GODEFRIDIS, kinderen, kleinkind en ♥.

Met dank aan:

het personeel van WZC Den Boomgaard,
dokter Michel De Witte.

De plechtige uitvaartliturgie waarop wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Maarten te Vissenaken, op **MAANDAG 11 MAART 2024 om 10.30 uur**.

Samenkomst aan de kerk.

De crematie zal plaatsvinden te Hasselt, gevolgd door de begraafing van de urne op de begraafplaats van Sint-Maarten te Vissenaken.

Wij nodigen u uit om een laatste groet te brengen in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotssesteenweg 50-60 te Tienen, op VRIJDAG 8 MAART 2024 van 19.30 tot 20 uur.

*Je was een toonbeeld van kracht, intelligentie en levenslust,
wat je zei had betekenis, wat je deed was bewust.
We zijn dankbaar voor alle mooie momenten en je wijze raad,
je warme lach blijft voor altijd in ons hart bewaard.
De herinneringen aan een tante als jij,
blijven ons voor altijd bij.
Je was een lieve, dankbare vrouw,
tante Leine wij houden zielsveel van jou.*