



Verdriet bestaat,  
omdat het liefde was.

Mevrouw

# Paula Vanbrusselt

weduwe van de heer Louis Haccour

° Bekkevoort, 31 maart 1936 † Tienen, 3 februari 2024

De dierbare is:

Zorgzame mama en schoonmama van:

Philip en Patricia MARCELIS-HACCOUR,  
Christian en Martine HACCOUR-VANHELMONT,  
Peter en Ingrid BOELS-HACCOUR,  
Steven en Ariane HACCOUR-VAN ESCH.

Liefhebbende oma:

Matti en Janice MARCELIS-GRAINDOR,  
Joni en Michelle MARCELIS-MAESEN,  
Tanith en Ken HACCOUR-PISSOORT,  
Sibren en Jolien HACCOUR-HACCOUR,  
Aurelie en Jonathan ROWIE-STEIN,  
Sven en Sabine GYSEMBERGH-PIRSON,  
Jens en Myrthe GYSEMBERGH-RENIERS,  
Amélie HACCOUR,  
Kinderen van Peter BOELS.

Liefhebbende overgrootoma van:

Liv, Lena,  
Liam,  
Oona,  
Olly, Nathanaël,  
Théo.

Meter van:

Nadine VANBRUSSELT.

Delen mee in dit verdriet:

haar broer, neven en nichten.  
De families VANBRUSSELT, HACCOUR, JORDENS en JACOBS.



Met dank aan haar huisartsen dr. Jan Verstraelen en dr. Tim Verstraelen.

De plechtige uitvaartliturgie waarop wij u uitnodigen zal plaatshebben in de decanale kerk van St.-Germanus, Veemarkt te Tienen, op **VRIJDAG 9 FEBRUARI 2024 om 10.30 uur**.

Samenkomst aan de kerk.

De crematie zal plaatsvinden te Hasselt, waarna de urne van Paula zal begraven worden op de begraafplaats van Tienen.

Gelegenheid tot groeten op **donderdagavond van 19.30 tot 20 uur**, in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

*Groot is het gemis, mooi zijn de herinneringen die blijven.*