

*Ik ben moe na de lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.*

Met stil verdriet maar dankbaar voor wat zij voor
ons betekend heeft, melden wij u het overlijden van

mevrouw



Sidonie Honshoven

weduwe van de heer Louis Vandersteen

Lid van: Ziekenzorg
het Heilig Paterke van Hasselt

Geboren te Oplinter op 27 september 1933 en
godvruchtig overleden in het RZ H.-Hart Campus Mariëndal
te Tienen op 21 januari 2024,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u uitnodigen,
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Genoveva te Oplinter op
ZATERDAG 27 JANUARI 2024 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de kerk.

Nadien zal de crematie plaatsvinden in het crematorium te Hasselt
gevolgd door de begraving van de urne op de begraafplaats van
Oplinter.

U kan Sidonie een laatste groet brengen op
vrijdagavond van 19 tot 20 uur in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Het was een mooie dag om te reizen...

Dit melden u:

Jos en Nadine COEL – VANDERSTEEN,
Bruno COEL,
Viviane VANDERSTEEN,
Leen PACOLET,
Mathieu,
Koen PACOLET en Delphine PIERRIN,
Amélie, Henri, Axelle,
Ben PACOLET en Manon MARIN,
Florent en Lutgarde DEBOES – VANDERSTEEN,
Kristof en Katrijn MASSART- DEBOES,
Mathis, Karsten,
Tinne DEBOES en Dieter BACKX,
Joris en Nele GABRIELS – DEBOES,
Ferre, Emilie,
Wouter DEBOES en Debbie THEIWIS,
Oskar,
Rudi † VANDERSTEEN,
Kris en Ann VANDERSTEEN – VANPARIJS,
Dries en Sophie VANDERSTEEN – GOOSSENS, ♥,
Michiel en Pauline VANDERSTEEN – HEPS,
Dré,
Linde en Simon VANDERSTEEN – GELIN, ♥,
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families HONSHOVEN, VANDERSTEEN, DEWIL en MASSART.

Met dank aan het personeel van het WZC Sorgvliet te Orsmaal.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be