

Paula Dewaelheyne





Weinig nemen en
veel geven,
geslaagd ben je in je leven,
je hebt ons een goed
voorbeeld gegeven.

Na een leven vol inzet en goedheid voor haar gezin en familie,
is van ons heengegaan

mevrouw

✠ Paula Dewaelheyns

echtgenote van de heer André Milis † 01.01.2024

Geboren te Oplinter op 6 september 1935 en
overleden in het WZC Huize Nazareth te Goetsenhoven
op 5 januari 2024, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

De afscheidsceremonie van Paula zal plaatshebben
samen met André in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op **ZATERDAG 6 JANUARI 2024 om 10 uur.**

Samenkomst in de aula vanaf **9.45 uur.**

De crematie zal plaatsvinden te Holsbeek.
Op een later tijdstip zullen ze samen begraven worden op de
begraafplaats van Oplinter.

Dit melden u met droefheid:

Herman MILIS en vriendin,
Tim MILIS †,
Jeannine en Dominique MILIS-DRAELANTS,
Jolien (haar petekind) en Robby DRAELANTS-ELEN,
Kira,
Bert en Alice DRAELANTS-JULIENS,
Stijn en Laura DRAELANTS-COEMANS,
Carine en Jan MILIS-JANSSENS,
Kristof (haar petekind) en Stef JANSSENS-VAN DEN PERRE,
Liv,
Steven en Loes JANSSENS-VERHEUST,
Beau,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Griet MOONEN, haar petekind,

haar zussen, schoonbroer, neven en nichten.

De families DEWAELEHEYN, MILIS, VANDERWAEREN en BEELEN.

Met dank aan:

haar burens Dirk en Yasmin en kinderen,
het Wit-Gele Kruis,
I-Mens,
het personeel van WZC Huize Nazareth, afd. Elisabeth.

Groot is het gemis,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be