



*Groot is het gemis,
mooi zijn de herinneringen
die blijven.*

Geheel onverwacht is van ons heengegaan

mevrouw

†
Denise Claes

echtgenote van de heer Maurice Mottoul

Geboren te Sint-Truiden op 16 juli 1941 en rustig ingeslapen
in het Jessa Ziekenhuis Campus Virga Jesse te Hasselt
op 7 augustus 2023.

U kan Denise een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Stiers,
Schoolstraat 1 te Budingen,
op **VRIJDAG 11 AUGUSTUS 2023 van 19 tot 20 uur.**

De afscheidsceremonie zal plaatshebben in intieme kring.

*Treur niet dat ik je verlaten heb,
ik hoop dat je blij bent
dat je mij hebt gekend.*

Liefhebbende echtgenote van:
Maurice Mottoul.

Warme mama van:
Carine en Guy Mottoul-Marchal,
Georgy en Gerty Mottoul-Schepers.

Lieve oma van:
Kevin (haar petekind) en Ainsly Foriers-Nys,
Lisa en Stijn Foriers-Drews,
Giel (haar pluskleinzoon) en Phaedra Marchal-Janssens.

Zus en tante van:
Gerda en Romain Claes-Uyttebroeckx,
kinderen,
Jozef en Veva Claes-Vandercappellen,
kinderen en kleinkinderen,
Tony (haar oogappel) en Christiane Claes-Nickmans,
kinderen en kleinkinderen.

Delen mee in dit verdriet:
haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Met dank aan haar huisarts dr. Marc Vandijck.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be