

*Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood, moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.
Bram Vermeulen*

Dankbare herinnering aan

mevrouw

Léa Ruytings

weduwe van de heer Raymond Allard † 2005

° Drieslinter 29 september 1929

† Goetsenhoven 5 maart 2023



De laatste uren voor het einde,
dan wordt die grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend,
tot aan het laatste beetje pijn.

Wat wij zo indrukwekkend vonden,
verliest zijn glans, verliest zijn zin,
maar achter gesloten ogen,
glanst een gigantisch groot begin.

Toon Hermans

De afscheidsceremonie waarop wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de aula van
het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op **VRIJDAG 10 MAART 2023 om 11.30 uur**,
gevolgd door de teraardebestelling
op de begraafplaats van Drieslinter.

Samenkomst in de aula vanaf **11.15 uur**.

Met dank aan de dokter en het personeel van
het WZC Huize Nazareth te Goetsenhoven.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Rudi en Danielle Vanderheyde-Allard,

haar kinderen,

Rinus en Els Vanderheyde-Vannoote,

Mirit, Erin,

Sander en Julie Vanderheyde-Paelinck,

Marie-Lou, Cyriel,

Ward Vanherheyde,

haar klein- en achterkleinkinderen.

Begrafenissen en drukwerk Rummens - Tienen 016/81.22.61
Stiers-Budingen 011/58.78.20

