

*De koestering van de herinnering
is de troost van het verlies.*

Gans onverwacht is overleden

de heer

+

Paul LAERMANS

Geboren te Tienen op 13 april 1950 en
overleden te Moux FR op 19 januari 2023.

De afscheidsceremonie rond de urne, waarop wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op **ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023 om 10 uur.**

Samenkomst in de aula vanaf **9.45 uur.**

De asverstrooiing van Paul zal, op een later tijdstip, in beperkte
familiekring bij hem thuis in de Getestraat plaatsvinden.

Dit melden u met diepe droefheid:

Karl en Greet LAERMANS-NELLES,

Nova, Olmo,

Dirk en An BRACKE-LAERMANS,

Mila, Rosalie,

zijn kinderen en kleinkinderen,

de familie Ulens-Broucke,

de familie Broucke-Winnen,

zijn neven en nichten.

“ Papa, bompá stil en ver weg van ons ben je heengegaan.

We zullen je missen.

*Wij je kinderen, kleinkinderen en familie maar ook Bo
die de laatste momenten aan je zijde waakte
als een trouwe vriend.*

Erna die altijd voor je klaar stond.

Rust zacht.

We zullen voor altijd die mooie herinneringen aan jou koesteren.”

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be