



Toen kwam de dag dat de stilte kwam....

Elza Laeremans

weduwe van Marcel Coeckelberghs

° O.L.V. Tielt, 25 december 1932 † Tienen, 5 december 2022

De dierbare is

moeder van:

Willy en Marleen Wijnants-Coeckelberghs,
Jan en Ann Jordens-Coeckelberghs.

grootmoeder en overgrootmoeder van:

Nele en Tim Wijnants-Theuwissen,
Robin, ♥,
Lien en Johan Wijnants-Beke,
Jeroen en Jana Jordens-De Boeck,
Dieter Jordens,
Wouter en Chloë Jordens-Foquet.

Delen mee in de rouw:

haar broer, zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten,
de families Laeremans, Coeckelberghs, Coekaerts, Beelen en Vangoidsenhoven.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u uitnodigen, zal plaatshebben in
de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Kapellen,
op **MAANDAG 12 DECEMBER 2022 om 10 uur**.

Samenkomst aan de kerk.

De crematie zal plaatsvinden te Holsbeek gevolgd door de begraafing van de urne
op de begraafplaats van Kapellen.

U kan Elza een laatste groet brengen op **zaterdag 10 december 2022 van 17.30 tot 18 uur**
in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

*In zoveel mooie herinneringen,
blijf je bij ons.*