

*Toen kwam die onverwachte dag,
de dag dat de stilte kwam...*

Dankbaar om zijn leven,
maar droef om het afscheid,
gedenken wij



de heer

Emiel ALLARD

weduwnaar van
mevrouw Maria LIESMONS

Geboren te Hakendover op 18 september 1930
en godvruchtig overleden in het WZC Park Passionisten
te Tienen op 11 september 2022.

De plechtige uitvaartliturgie, rond de urne, waarop wij
u uitnodigen, zal plaatshebben in de decanale kerk St.-Germanus,
Veemarkt te Tienen, op **VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022 om 10.30 uur**,
gevolgd door de begraving van de urne
op de stedelijke begraafplaats van Tienen.

Samenkomst aan de kerk.

*Het leven is als een kaars,
zij brandt langzaam op
en plotseling is de vlam gedoofd.*

Gelegenheid tot groeten op **donderdagavond van 19 tot 19.30 uur**,
in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Dit melden u met diepe droefheid:

Albert en Lydia ALLARD-ULENS,
Eric † en Magda ALLARD-AERTGEERTS en kinderen,
Tony en Brigitte ALLARD-VRANKEN en kinderen,
Marc en Carla ALLARD-PEETERS en kinderen,
Johan en Greet TREKELS-ALLARD en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen,

Herman † en José COCKX-ALLARD en vriend Pierre MATHEËL,
kinderen en kleinkinderen,
Antoine † en Margriete † LIESMONS-FALIZE,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
Clémentine VAN HAMME,
zijn zus, neven en nichten,

Peter LIESMONS,
Stephanie ALLARD, zijn petekinderen,

Pukkie 🐾, zijn trouwe viervoeter.

De families ALLARD, LIESMONS, COLOGNE en GODEFRIDIS.

Met dank aan:

zijn huisartsen dr. Jeroen van den Brandt en dr. Elke Neven,
het personeel van de afd. Janneke van het WZC Passionisten.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be