



Ik ga alvast want ik ben zo moe,
maar weet je wat ik doe,
ik laat hier en daar een lichtje aan,
dan moet jij straks, als jij komt,
niet door het donker gaan.

Rik Bottin

° Etterbeek, 23 november 1936 † Tienen, 12 augustus 2022

Dit melden u met diepe droefheid:

EZ. Jeanine Bottin,

zijn lieve zus,

Anne en Bert BOTTIN-BILLEN,

Hilde BOTTIN,

Steffi en Nick BILLIAU-DE SCHRIJVER,

zijn kinderen en kleinkind,

Pierre † en Christiane † BOTTIN-IPERS,

Frans en Jenny † BOTTIN-MAYA, kinderen en kleinkinderen,

zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.

De families BOTTIN en MOENS.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de decanale kerk van St.-Germanus, Veemarkt te Tienen, op **WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2022 om 10.30 uur**.

Samenkomst aan de kerk.

Naar de wil van de overledene zal de crematie plaatsvinden te Holsbeek gevolgd door de begraafing van de urne op de begraafplaats van Tienen.

Gelegenheid tot groeten op dinsdagavond van 19 tot 20 uur in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Diegene die ik liefheb verlaat ik,
om diegene die ik liefhad terug te vinden.

