

*Voorbij mijn moeite, nood en pijn
Moef er een tuin van sterren zijn*

Omgeven door de liefde van ons allemaal
is van ons heengegaan

de heer

 **Theo VANDERWAEREN**
weduwnaar van mevrouw Simonne JORDENS

Geboren te Oplinter op 28 maart 1929 en zachtjes
van ons heengegaan in het WZC In de Gouden Jaren
te Tienen op 26 april 2022,
gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

De afscheidsceremonie rond de urne, waarop wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op **ZATERDAG 30 APRIL 2022 om 11.30 uur**,
gevolgd door de begraafing van de urne op de begraafplaats
van Binkom.

Samenkomst in de aula vanaf **11.15 uur**.

Gelegenheid tot groeten op **vrijdagavond van 19 tot 20 uur**
in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Hij leeft verder in de harten van:

Gerald en Chris VANDERWAEREN-DE KEYZER,

Ronald VANDERWAEREN,

Geert en Gerda VANDERWAEREN-BELLEN,

Nils VANDERWAEREN,

zijn kinderen en petekinderen.

De families VANDERWAEREN, JORDENS, LEFEVRE en LENAERTS.

Met dank aan:

dokters, het verzorgend personeel en medewerkers
van WZC In de Gouden Jaren,
Samana Binkom.

*Zijn vleugels gebroken,
een uitgeputte vogel onder gewicht
van verwardheid en vermoeidheid,
93 jaar, onafgewerkt en onvolledig zijn levensreis was,
hij heeft zijn bestemming bereikt.*

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be