

Ook in tuinen  
van verdriet  
blijft de klaproos  
van herinnering  
in de warmste tinten bloeien.



*Bijzondere mensen sterven niet,  
zij gaan wel,  
maar blijven toch voor altijd.*

Omgeven door de liefde van allen die zij liefhad,  
is van ons heengegaan

mevrouw

+

**Adrienne WITTERS**

weduwe van de heer Julien MORREN

Geboren te Loksbergen op 30 augustus 1928 en overleden  
in het WZC Keienhof te Tienen op 6 december 2021.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u uitnodigen,  
zal plaatshebben in de Sint-Foillanuskerk te Neerlinter,  
op **ZATERDAG 11 DECEMBER 2021 om 10.30 uur**,  
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot groeten op **vrijdagavond van 19 tot 19.30 uur**  
in het uitvaartcentrum Rummens,  
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Dit melden u bedroefd:

Renilde MORREN,  
Petra en Erwin HENDRICKX-RENIERS,  
Selina en Sefun RENIERS-ÛNVER,  
Ezra,  
Jasper RENIERS,  
Sandra en Mario HENDRICKX-BERVOETS,  
Matthias,  
Elza en Julien MORREN-BUSSELEN,  
Ria en Alfons MORREN-GEYS,  
Johan BOGAERTS,  
Paul en Linda MORREN-LEYS,  
Tom en Elke MORREN-MOYENS,  
Leia, Gust,  
Sam en Jens MORREN-DE CLERCK,  
Ymke UYTTEBROECK en Maarten,  
Marleen en Eric MORREN-SWINNEN,  
Yannick en Sophie SWINNEN-STIERS,  
haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en  
achterachterkleinkind,

Germaine en Julien † WITTERS-TOELEN, haar zus,  
neven en nichten.

De families WITTERS, MORREN, SURKIJN en MELLAERTS.

Met dank aan:  
haar huisarts dr. Guido Vermeulen,  
het personeel van WZC Keienhof.

Online condoleren: [www.begrafenissen-rummens.be](http://www.begrafenissen-rummens.be)

*Herinneringen verbindt wat het oog niet meer ziet.*