

Diegene die ik liefheb verlaat ik,  
om diegene die ik liefhad terug te vinden.

Diep bedroefd om het afscheid, maar dankbaar om al wat wij  
van hem mochten ontvangen, melden wij u het heengaan van

de heer



**René (Ludovicus) AELEN**

weduwnaar van mevrouw Louise REYNAERTS

Geboren te Kortenaak op 19 oktober 1939 en  
overleden in het WZC Huize Nazareth 'De Klaproos'  
te Goetsenhoven op 5 november 2021.

De afscheidsceremonie, waarop wij u uitnodigen,  
zal plaatshebben in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,  
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,  
op **VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021 om 11.30 uur**.

Samenkomst in de aula vanaf 11.15 uur.

Naar de wil van de overledene zal de crematie plaatsvinden  
te Holsbeek, gevolgd door de bijzetting van de urne  
in het columbarium op de begraafplaats van Tienen.

Gelegenheid tot groeten op **WOENSDAG 10 NOVEMBER 2021**  
**van 19 tot 20 uur** in het uitvaartcentrum Rummens,  
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Dit melden u:

Dirk AELEN, zijn zoon,

Maxime AELEN en Margó BELLEMANS,  
Morgane AELEN, zijn kleinkinderen,

Nicole KAMINA KAPALANGA, de mama van zijn kleinkinderen,

Anna en Jozef † AELEN-COECKELBERGHS,  
Martin en Berthy COECKELBERGHS-COEKAERTS,  
zijn zus, neef en nicht.

De families AELEN, REYNAERTS en SCHUYTEN.

Met dank voor de goede zorgen:  
zijn huisarts dr. Linda De Smet,  
het personeel van WZC Huize Nazareth  
'De Klaproos'.

*Aan allen die ik liefhad,  
u was mijn vreugde en troost.  
Ik dank u voor al de liefde en zorgen  
waarmede gij mij omringd hebt.*

Online condoleren: [www.begrafenissen-rummens.be](http://www.begrafenissen-rummens.be)