



Verdrietig om zijn heengaan,  
maar dankbaar om de vele mooie herinneringen  
nemen wij afscheid van

*Paul Swinnen*

*echtgenoot van Louisa Vanoeveren*

Voorzitter van De Witte Spreeuwen Tienen

° Budingem, 8 november 1942 † Tienen, 9 oktober 2021

Dit melden u:

Louisa VANOEVEREN,

zijn echtgenote,

Luc † D'Exelle,

Louisa haar zoon,

Niels en Bert TRITSMANS-SERNEELS,

zijn oogappel,

Dolfke,

zijn trouwe viervoeter,

Jony en Agnès SWINNEN-MERTENS, kinderen en kleinkind,

Florent † en Julia VANOEVEREN-WUESTENBERGHS, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Marcel † en José VANDEGAER-VANOEVEREN, kinderen en kleinkind,

René † en Renilde HUBERT-VANOEVEREN,

Albert † en Josephine VANOEVEREN-VAN VLASSELAER, kinderen en kleinkinderen,

zijn broer, schoonzussen, neven en nichten.

De families SWINNEN, VANOEVEREN, DAVID en THOMAS.

Met dank aan:

zijn huisarts dr. Luc Roussel,

het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis Tienen,

Sammy.

De afscheidsceremonie, waarop wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de aula

van het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,

op **DONDERDAG 14 OKTOBER 2021 om 10 uur**.

Naar de wil van de overledene zal de crematie plaatshebben te Holsbeek,

gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats van Tienen.

Gelegenheid tot groeten op **woensdagavond van 19 tot 20 uur**

in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Wij danken u voor uw aanwezigheid en blijken van innig medeleven.

Geen bloemen of kransen.

*Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel.  
Moegestreden maar omringd door onze liefde,  
ben je moedig en rustig heengegaan.*