



*Treur niet dat ik je verlaten heb,
ik hoop dat je blij bent
dat je mij hebt gekend.*

Dankbaar om wat hij voor ons betekende
en gesterkt door alle herinneringen,
nemen wij afscheid van

de heer

Daniel (Didon) KEYEN

Geboren te Tienen op 28 oktober 1949
en er overleden in het WZC In de Gouden Jaren
op 26 september 2021.

De afscheidsceremonie, waarop wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op **VRIJDAG 1 OKTOBER 2021 om 10 uur**,
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

Gelegenheid tot groeten op **donderdagavond van 19 tot 19.30 uur**
in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Je kracht, warmte en je lach...

We zullen je missen elke dag.

Dit melden u met diepe droefheid:

Andre en Anny KEYEN-CHRISTIAENS,
Dirk en Bernadette KEYEN-KEMPENEERS,
Yves en Kristel VANHOVE-KEYEN,
Jonas, Jordy, Selina,
Erwin en Betty KEYEN-POFFÉ,
Vanessa KEYEN (zijn petekind),
Davy KEYEN,
Emilie KEYEN en vriend Jonathan,
zijn broers, schoonzussen, neven en nichten,

Ivan KEYEN,
Pierre en Arlette GROOTJANS-MERTENS,
kinderen en kleinkinderen,
Francine MERTENS,
kinderen, zijn neven en nichten.

De families KEYEN en ROUTHIAUX.

Met dank aan:
zijn huisarts dr. Frank Crijns,
het personeel van het WZC In de Gouden Jaren.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be