

Toen kwam die onverwachte dag,  
de dag dat de stilte kwam...

Geheel onverwacht is van ons heengegaan



onze papa, bompa

**Marcel SMETS**

weduwnaar van Rita SPAPEN

Geboren te Tienen op 2 juni 1949 en overleden  
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 7 augustus 2021.

Papa van:

David en Christine ARNAUTS-SMETS.

Bompa van:

Jeroen en Ellen VANDOORSLAER-HOUTMEYERS,  
Arne VANDOORSLAER, (ZIJN PETEKIND)  
Neo ARNAUTS,  
Obi ARNAUTS.

Schoonbroer en nonkel van:

John en Lea SPAPEN-SERVAIS, kinderen en kleinkind.

Delen ook in dit verdriet:

De families SMETS, SPAPEN, RUYTINGS en RENIERS.

Met dank aan: zijn huisartsen dr. Johan Wuyts en dr. Gerda Ottenburg,  
het verplegend personeel van het Imeldaziekenhuis,  
zijn geburen.

De afscheidsceremonie zal plaatshebben, in intieme kring, in de aula  
van het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,  
op **DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2021**.

Naar de wil van de overledene zal de crematie plaatshebben te Holsbeek,  
gevolgd door de bijzetting van de urne in het graf van zijn echtgenote  
op de begraafplaats van Grimde.

Gelegenheid tot groeten, waarop wij u uitnodigen  
in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,  
op **WOENSDAG 11 AUGUSTUS 2021 van 19 tot 20 uur**.

*JE KRACHT, WARMTE EN JE LACH...  
WE ZULLEN JE MISSEN ELKE DAG.*