

*Waarom vechten, waarom pijn
Je wilde niet weg, maar bij ons zijn
De strijd was oneerlijk, je wilde nog verder
Maar verloor het gevecht, volkomen onterecht*

Na een leven vol inzet en goedheid voor zijn gezin en familie,
is van ons heengegaan

de heer



+

Felix CAUWELIER

weduwnaar van mevrouw
Elza MATHUES † 2000

Geboren te Tienen op 1 juni 1935 en thuis
te Stok overleden op 7 augustus 2021,
gezegend door de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben in intieme kring
in de parochiekerk van O.L.Vrouw Hulp der Christenen te Stok,
op VRIJDAG 13 AUGUSTUS 2021,
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot groeten, waarop wij u uitnodigen,
in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
MET RESPECT VOOR DE CORONAMAATREGELEN,
op **DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2021 van 19 tot 20 uur.**

Mis vanwege de parochiegemeenschap in het kerkje van Stok
op zaterdag 18 september 2021 om 18 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Elza † MATHUES, zijn echtgenote,

Alfons † en Marie-Louize † CAUWELIER-VANDERMEULEN,
Jozef † en Anne-Maria † MATHUES-FLAMAING en Sabinneke †,
zijn ouders en schoonouders,

Gerlinda CAUWELIER,
René CAUWELIER, zijn kinderen,

Tom CAUWELIER,
Joris CAUWELIER, zijn petekinderen en kleinkinderen,

Omer en Lou JANSSENS-CAUWELIER,
Daniël en Michelline MATTERNE-MATHUES en familie,
zijn zus, schoonbroer, neven en nichten,

Nicky 🐾, zijn trouwe vriend die dag en nacht over hem waakte.

De families CAUWELIER, MATHUES, VANDERMEULEN en FLAMAING.

Met dank aan:

zijn beste vrienden en burens die hem tijdens zijn ziekte
met heel veel liefde hebben omringd,
zijn huisarts dr. Luc Vanderloock,
de thuisverplegers: Greet, Brecht, Alice, Gerda, Nèle,
Tinne, Jos,
zijn kinesist Freddy Vandeborne,
Panal.

Diegene die ik liefheb verlaat ik,
om diegene die ik liefhad terug te vinden.

Wij danken u
voor uw aanwezigheid en blijken van innig medeleven.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be