

*Samen plezier, samen op reis.
Samen een éénheid, samen eigenwijs,
samen kwaad, samen goed,
samen verdriet en samen weer moed.
Nu verder zonder hem dat doet pijn,
te weten nooit meer samen te zijn.*

*Heer, sla uw armen om mij heen.
Ik ben verdrietig, mateloos alleen,
want wie ik liefhad ging van mij heen.
De liefde heeft niet het hoogste woord,
maar wel het laatste woord.*

Liefdevolle herinnering aan

† **Paul BRUYNINCKX**

echtgenoot van Denise UYTTEBROECK

Lid van: KBC vriendenkring
Ziekenzorg

Geboren te Sint-Margriete-Houtem op 8 mei 1945 en
thuis zachtjes van ons heengegaan op 16 augustus 2021.

Echtgenoot van:
Denise UYTTEBROECK.

Papa en bompapa van:
Geert en Ann DE RYCK-BRUYNINCKX,
Lukas, Hendrik (zijn petekind), Pauline,
Casper en Ilse MERTENS-BRUYNINCKX,
Juliette, Olivia, Léona.

Broer, schoonbroer en nonkel van:
Louis † en Lieve BRUYNINCKX-PIERLET,
kinderen en kleinkinderen,
Jules † en Maria GOOSSENS-BRUYNINCKX,
kinderen en kleinkinderen,
Emile en Annemie UYTTEBROECK-TREKELS,
Emmanuel en Bernadette UYTTEBROECK-DUMON,
kinderen.

Delen mee in dit verdriet:
de families: BRUYNINCKX, UYTTEBROECK,
HENDRICKX en DEGEEST.

We hadden graag samen met u afscheid genomen van Paul,
maar door de huidige COVID-19 maatregelen zal
de plechtige uitvaartliturgie doorgaan in intieme familiekring.

Gelegenheid om Paul nog een laatste groet te brengen
in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50 te Tienen,
op **VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2021 VAN 20.30 UUR TOT 21 UUR.**

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be

Met dank aan:
zijn huisarts dr. Luc Vanderloock
het thuisverplegingsteam van Johan Pierreux
de kinesisten van Motion Center
de vele vrienden en allen die om hem bezorgd waren.

*Altijd stond je klaar
voor ons en voor anderen.
Weinig nemen en veel geven.
Veel plagen, steeds hartelijk en warm.*

*Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Wie kan zeggen hoe je hebt geleden.
Wie kan begrijpen wat je heb doorstaan.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.*

