

*Hij had de schoonheid
van de akkers lief
't land van vruchtbaarheid en ruimte
tot ook zijn dromen kleiner werden
een tuintje, een plaatsje en wat gerief.*



Na een leven vol liefde is in familiekring
totaal onverwacht van ons heengegaan

de heer



Louis CHRISTENS

weduwnaar van mevrouw Lucie SWINNEN

*Politiek gevangene oorlog 1940-1945
Lid van Belgisch Trekpaard*

Geboren te Budingen op 25 juni 1923
en er thuis overleden op 10 juli 2021.

Volgens de richtlijnen omtrent het coronavirus zal
de plechtige uitvaartliturgie plaatshebben in intieme kring
in de parochiekerk van Sint-Cyriacus te Budingen,
op VRIJDAG 16 JULI 2021 om 10 uur, gevolgd door de bijzetting
in het graf van zijn echtgenote op de begraafplaats van Budingen.

Gelegenheid tot groeten, waarop wij u uitnodigen,
in het uitvaartcentrum Stiers, Schoolstraat 1 te Budingen,
MET RESPECT VOOR DE CORONAMAATREGELEN,
op **DONDERDAG 15 JULI 2021 van 19 tot 19.30 uur.**

Wij danken u voor uw aanwezigheid en blijken van innig medeleven.

Dit melden u:

Rachel CHRISTENS,

Frans en Fernanda GEERINCKX-CHRISTENS,

Ludo en Suzanne VANVUCHELEN-CHRISTENS,
Lore VANVUCHELEN,

Willy en Bea CHRISTENS-VERHAEGEN,
Anja CHRISTENS en Steven,

Kato,

Ferre,

Debbie CHRISTENS en Tom,

Inte,

Liesbeth CHRISTENS en Robbe,

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De families CHRISTENS, SWINNEN, BOYEN en LANDUYT.

Met dank aan:

zijn huisartsen dr. Jos Ceyskens en dr. Dirk Lambrechts,
het thuisverplegingsteam van Peggy Beelen.

IN ZIJN EENVOUD WAS HIJ GROOT.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be