



Wie ik liefheb verlaat ik, om wie ik liefhad terug te vinden.



Op 4 juni 2021 overleed onverwacht in het H.-Hartziekenhuis te Tienen,
omringd door haar drie kinderen

Mevrouw

Hilda KINNAER

Weduwe van de heer Maurice MARTEAU

Lieve mama en super oma

Zij werd geboren te Bost op 26 april 1942

De plechtige uitvaartliturgie heeft plaats in intieme kring
in de decanale kerk van Sint-Germanus te Tienen.

Dit melden u:

Hans en Ana MARTEAU-HENRÍQUEZ GNECCO

Candela, Thomas

David en Marie Elvire MULS-MARTEAU

Emilie, Michael

Brunhilde MARTEAU

Max, Lara, Maurice

haar kinderen en kleinkinderen

Nestor KINNAER

kinderen en kleinkinderen

Arthème † KINNAER

kinderen en kleinkinderen

Louis KINNAER

kinderen en kleinkinderen

haar broers, neven en nichten

Dr. Paul STERKMANS

haar toegenegen vriend.

De families KINNAER, MARTEAU en GILIS.

Met bijzondere dank aan An Vandebempt en Catherine Louis.

Online condoleren: www.begravenissen-rummens.be

Begravenissen en drukwerk Rummens Tienen - 016/81.22.61
Stiers Budingen - 011/58.78.20