

De herinneringen blijven voor altijd.

Afscheid nemen is het
moeilijkste in het leven.

Men leert het nooit.

Daarom zullen we je missen,
in kleine en eenvoudige dingen.

In ons hart zul je
met ons samenblijven.

Georges VANDERSMISSEN 'Joske'

Geboren te Sint-Margriete-Houtem op 4 augustus 1944
en overleden in het WZC Passionisten te Tienen
op 23 april 2021.

Broer van:

Roger † en Jacqueline GENOE-BOYEN.

Nounou van:

Ben en Cathy CAES-GENOE,

Pheline CAES en Robbe LUYCKX,

Thibeau CAES en Liesbeth MARAI.

De families:

VANDERSMISSEN, GENOE en LADANG.

*Zo nauw aan ons verwant,
zo ver van ons...*

Het afscheid zal plaatshebben in intieme familiekring,
gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats
van Sint-Margriete-Houtem.



Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be

Begrafenissen en drukwerk Rummens - Tienen 016/81.22.61
Stiers-Budingem 011/58.78.20

