

*Nooit vragen, nooit klagen...  
Zo heeft hij geleefd,  
zo is hij van ons heengegaan.*

Bedroefd om het heengaan, maar dankbaar voor wat hij voor ons is geweest nemen wij afscheid van

de heer



Marc VAN RYCKEGHEM

Geboren te Brugge op 17 mei 1945 en overleden in het WZC Huize Nazareth te Goetsenhoven op 16 april 2021.

Volgens de richtlijnen omtrent het coronavirus zal de afscheidsceremonie rond de urne plaatshebben voor een beperkt aantal genodigden in de aula van het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen, op DONDERDAG 22 APRIL 2021, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Tienen.

*Je bent stil gegaan,  
zoals je geleefd hebt.*

Dit melden u met droefheid:

Geert VAN RYCKEGHEM,  
Robert (Bob) VAN RYCKEGHEM,  
kinderen en kleinkinderen,  
Simonne VAN RYCKEGHEM en partner,  
kinderen en kleinkinderen,  
Carl en Julie WOLFS-VAN RYCKEGHEM,  
kinderen en kleinkinderen,  
Frans en Rita VAN RYCKEGHEM-DESARD,  
kinderen en kleinkinderen.

De families VAN RYCKEGHEM en DEVOLDERE.

Met dank aan:  
het personeel van WZC Huize Nazareth te Goetsenhoven,  
vzw Hestia.

Online condoleren: [www.begrafenissen-rummens.be](http://www.begrafenissen-rummens.be)