



Zijn vederlicht verlicht
Het pad waarlangs we lopen
Zijn veerkracht geeft ons kracht
De moed en het vermogen
In dat wat was en lijkt vervlogen
Uit tijd en ruimte weggevlogen
De zin en hoop te zien
En zijn spoor, boven ieders verheven
Waarlangs we liefdevol samen leven

*Met diepe droefenis, een groots gemis
Met enorme dankbaarheid voor zijn bestaan
In ons hart en in ons zijn
Voor wie hij was en altijd zal zijn
Melden wij zijn spijtig heengaan*



de heer

Danny REYNAERTS

echtgenoot van mevrouw Myriam DECAT

Geboren te Tienen op 28 januari 1950 en
overleden in het UZ Leuven Campus Gasthuisberg
te Leuven op 14 april 2021.

Volgens de richtlijnen omtrent het coronavirus zal de
de plechtige uitvaartliturgie plaatshebben
in de decanale kerk van St.-Germanus, Veemarkt te Tienen,
op WOENSDAG 21 APRIL 2021,
waarna de urne thuis een plaatsje zal krijgen.

Hij leeft verder in de harten van:

Myriam DECAT, zijn echtgenote,

Tineke en Paul REYNAERTS-MICHIELS,

Lars, Anna,

An en Sérgio REYNAERTS-NGOMBO-DE BOCK,

Noah, Lenka, Aaron,

Koen REYNAERTS, zijn kinderen en kleinkinderen,

Mieke †, Jules en Elisabeth REYNAERTS-STUYCK-GUILLEUX,

kinderen en kleinkinderen,

Jan REYNAERTS en Imelda VANDERWEGEN,

Chris REYNAERTS,

kinderen en kleinkinderen,

Dirk en Eva REYNAERTS-VAN HOECKE,

en kinderen,

zijn broers, zussen, schoonzussen, schoonbroer,

neven en nichten.

De families REYNAERTS, PEETERS, SMEKENS en DESMET.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be