

Tot onze diepe droefheid is rustig ingeslapen

Leonne COENEN

weduwe van André ALLES

Geboren te Drieslinter op 31 augustus 1931
en overleden in het WZC Passionisten
te Tienen op 2 april 2021.

Groot is het gemis,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Afscheid nemen is het
moeilijkste in het leven.

Men leert het nooit.

Daarom zullen we je missen,

elke dag in kleine
eenvoudige dingen.

In ons hart zul je echter

met ons samenblijven.

Dit melden u:

Paul en Rita FERDINAND-ALLES,

kinderen en kleinkinderen,

Paul en Christina ALLES-SACREAS,

kinderen en kleinkinderen,

Dominique †, Roger en Anita ALLES-DEPRÉ-MICHIELS,

kinderen en kleinkinderen,

Stefaan † en Vivianne ALLES-BRIES,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

De families:

COENEN, ALLES en POFFÉ

De plechtige uitvaartliturgie, rond de urne,
zal plaatshebben in intieme familiekring,
in de parochiekerk van St.-Foillanus te Neerlinter
op VRIJDAG 9 APRIL 2021
gevolgd door de bijzetting van de urne
in het columbarium op de begraafplaats aldaar.

Met dank aan:
haar huisarts dr. Marc Morreels
het personeel van het WZC Passionisten te Tienen,
de burens en Marleen.



Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be

Begrafenissen en drukwerk Rummens - Tienen 016/81.22.61
Stiers-Budingen 011/58.78.20

