

*Liefste Ma,  
stil en eenvoudig  
ben je van ons heengegaan.  
Je leven was één en al goedheid en liefde  
voor kinderen, klein en achterkleinkinderen.  
Je was eenvoudig,  
zelf vergeten,  
belangeloos dienstbaar.  
Je was een vrouw om van te houden.  
Wij danken u voor alles.*

Liefdevol aandenken aan

mevrouw

**Maria BOYEN**

weduwe van de heer Alfons STRUYS

Geboren te Ransberg op 1 september 1925  
en er thuis overleden op 7 maart 2021.

*Een bijzondere dank aan Francine en André.*

Francine en André STRUYS-ALLARD,

kinderen en kleinkinderen,

Rita en Eddy STRUYS-VAN HORENBEECK,

kinderen en kleinkinderen,

Freddy en Mimi STRUYS-BOYEN,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Delen ook in de rouw:

haar broer, zus en schoonzussen.

de families BOYEN, STRUYS, JANSSENS en VANDERSTUKKEN.

Het afscheid zal plaatshebben in intieme kring  
in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,  
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,  
op DONDERDAG 11 MAART 2021,  
gevolgd door de teraardebestelling  
op de begraafplaats van Ransberg.

Met dank aan:  
haar huisarts dr. Dorien Nickmans,  
het Wit-Gele kruis,

*Online condoleren: [www.begrafenissen-rummens.be](http://www.begrafenissen-rummens.be)*

Begrafenissen en drukwerk Rummens - Tienen 016/81.22.61  
Stiers-Budingem 011/58.78.20

