

*Het leven is als een kaars,
zij brandt langzaam op
en plotseling is de vlam gedoofd.*

Dankbaar om haar leven, maar droef om het afscheid,
gedenken wij

mevrouw
Irène LAERMANS

weduwe van de heer Georges LIMBOS

Geboren te Hoegaarden op 23 januari 1928 en overleden
in het WZC Vondelhof te Boutersem op 16 februari 2021.



Dit melden u met diepe droefheid:

Roland en Marleen LIMBOS-VERDONCK,

Peter LIMBOS,

neven en nichten.

De families LAERMANS, LIMBOS en JOCHMANS.

haar kinderen,

haar kleinzoon,

Met speciale dank aan:

haar huisartsen dr. Anne Delmulle en dr. Melissa Popleu,
het personeel van het WZC Vondelhof te Boutersem.

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben in intieme familiekring,
in de parochiekerk van St.-Gorgonius te Hoegaarden, op **VRIJDAG 19 FEBRUARI 2021**,
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar.

Wij danken u voor uw blijken van innig medeleven.

*Moeders gaan,
maar sterven niet,
zij leven naar zij geven,
zolang m'n moeders kind'ren ziet,
zolang zal moeder leven.*

Guido Gezelle

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be