

*Toen kwam die onverwachte dag,  
de dag dat de stille kwam...*

Zacht en kalm is van ons heengegaan

mevrouw



# Palmyre PINNOY

weduwe van de heer Frans MEURENS

Geboren te Kessel-Lo op 12 januari 1926 en overleden in het  
R.Z. H.-Hart Campus Mariëndal te Tienen op 6 januari 2021.

Dit melden u met diepe droefheid:

Marie-Josée en Marcel MEURENS-RENIERS,  
Thierry en Ilse RENIERS-TUYBENS,  
Morgane en Brent,  
Maité,

René † en Brigitte MEURENS-BONGAERTS,  
Evelyne en Erwin MEURENS-WELLEKENS,  
Guus en Onia,  
Mies en Wout,

Christian en Patricia MEURENS-PUTSEYS,  
Serge MEURENS,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

haar schoonzus, neven en nichten.

De families PINNOY, MEURENS, TALLON en RUELENS.

De afscheidsceremonie zal plaatshebben in intieme familiekring in de aula  
van het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,  
op MAANDAG 11 JANUARI 2021,  
gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Tienen.

*HET BOEK IS UIT, HET WAS PRACHTIG.*

Online condoleren: [www.begrafenissen-rummens.be](http://www.begrafenissen-rummens.be)