



*Diegene die ik liefheb verlaat ik,
om diegene die ik liefhad terug te vinden.*

Leonie Koninckx

weduwe van Theofiel Beelen

° Budingen, 7 juli 1937 † Zoutleeuw, 27 januari 2021



Dit melden u met diepe droefheid:

Paul † en Chantal BEELEN-KEULEERS,
Evi † en Marco † BEELEN-RUSSO,
Chiara RUSSO,
Joey GOVAERTS,

Nico en Ria DEBOES-BEELEN,
Robbie en Jessie (haar petekind) VLEKKEN-ULENS,
Elise DEBOES,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

Albert MIEVIS,

haar goede vriend,

haar broer †, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families KONINCKX, BEELEN, LANGEN en LAMBEENS.

Met dank aan:

haar huisarts dr. Marc Vandijck,
het personeel van het WZC O.L.V. van Lourdes te Zoutleeuw en in het speciaal
aan de hoofdverpleegkundige Ann Poncelet, vrijwilliger Marc en de sociaal assistente Laura.

Volgens de richtlijnen omtrent het coronavirus zal de afscheidsceremonie plaatshebben
in intieme familiekring in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op MAANDAG 1 FEBRUARI 2021 gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats van Budingen.

*Groot is het gemis,
mooi zijn de herinneringen die blijven.*