

*Het leven is als een kaars,  
zij brandt langzaam op  
en plotseling is de vlam gedoofd.*

Dankbaar dat wij hem tot op het einde mochten liefhebben,  
nemen wij afscheid van

de heer

# Paul ARNAUTS

echtgenoot van mevrouw Louisa CLAESKENS

Lid van: *Samana*  
*verschillende godvruchtige genootschappen*

Geboren te Drieslinter op 27 februari 1933  
en er thuis overleden op 17 januari 2021.

Volgens de richtlijnen omtrent het coronavirus zal  
de uitvaartplechtigheid plaatsvinden in intieme familiekring,  
in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart  
te Drieslinter op VRIJDAG 22 JANUARI 2021,  
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar.

VOORGOED UIT ONS MIDDEN  
VOOR ALTIJD IN ONS HART.

Dit melden u met diepe droefheid:

Louisa CLAESKENS, zijn echtgenote,

Herman ARNAUTS,  
Joris en Ilse SAERENS-ARNAUTS,  
Lowie SAERENS (zijn oogappel), zijn kinderen en kleinkind,

Willy en Paula † ARNAUTS-HERBOTS,  
kinderen,  
Omer † en Marie-Louise ARNAUTS-LAMBEENS,  
kinderen,  
René † en Anna † CLAESKENS-BAENS,  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,  
Romain † en Jeanne CLAESKENS-SMETS,  
kinderen en kleinkinderen,  
René † en Maria SNEYDERS-CLAESKENS,  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
Louis CLAESKENS,  
zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families ARNAUTS, CLAESKENS, LENAERTS en LAMBEENS.

Met dank aan:  
zijn huisarts dr. Sarah Geerts,  
het thuisverplegingsteam van Saartje Lenaerts,  
het personeel van i-mens,  
zijn kinesiste Kathleen Vandijk,  
de burens voor hun steun.

Online condoleren: [www.begrafenissen-rummens.be](http://www.begrafenissen-rummens.be)