

*Achter tranen van verdriet,
schuilt de glimlach van herinnering.*

Vandaag hebben wij afscheid moeten nemen van

mevrouw

 **Hilda BILLEN**

weduwe van de heer Maurice HERMANS

Geboren te Hasselt op 23 maart 1931 en overleden
in het WZC Park Passionisten te Tienen
op 3 november 2020.

De afscheidsceremonie rond de urne zal plaatshebben
in intieme kring in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Dit is geen afscheid,
dit is een zacht "tot later".

Dit melden u:

Marc en Diane HERMANS-NEVEN,
Pieter-Jan,
Arno en Anneleen,
Luc en Kathleen HERMANS-DEPRÉ,
Charlotte en Martin,
Margo en Miguel,
Geert en Frie KLEWAIS-HERMANS,
Katrien en Stef,
Hannelore, Janne,
Tine en Andy,
Louise, Leon,
Annelies en Michaël,
Vince,
Erik HERMANS,
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Luc en Marie-Rose BILLEN-MORIAU,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Guido en Mia † BILLEN-BLAVIER,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
haar broers, schoonzus, neven en nichten.

De families BILLEN, HERMANS en AWOUTERS.

Met dank aan de dokters en het personeel van
het WZC Park Passionisten te Tienen.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be