

*Bijzondere mensen sterven niet,  
zij gaan wel,  
maar blijven toch voor altijd.*

Diep bedroefd om het afscheid,  
maar dankbaar om al wat wij van hem mochten leren,  
melden wij u het heengaan van

de heer



Gustaaf PLUYMERS

*Gepassioneerd duivenmelker*

Geboren te Drieslinter op 27 augustus 1933 en godvruchtig overleden  
in het Sint-Trudo Ziekenhuis te St-Truiden op 27 oktober 2020.

Dit melden u met diepe droefheid:

Emile en Christiane PLUYMERS-VOS en familie,  
Marcel † en Simonne † PLUYMERS-TOURNELLE,  
Willy † en Jacqueline JOURNÉE-PLUYMERS en familie,  
zijn broer, zus, schoonzus, neven en nichten.

De families PLUYMERS en LISMONT.

Met dank aan:

zijn goede vriend en buur Koen Schepers,  
zijn huisarts dokter Frank Smeets en zijn kinésist Freddy Vandeborne,  
het Wit-Gele Kruis en familiehelp,  
het personeel van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u uitnodigen, zal plaatshebben  
in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw van het Heilig Hart te Drieslinter,  
op ZATERDAG 31 OKTOBER 2020 om 10.30 uur,  
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot groeten, waarop wij u uitnodigen, zal plaatshebben  
in het uitvaartcentrum Stiers, Schoolstraat 1 te Budingen,  
op VRIJDAG 30 OKTOBER 2020 van 19 tot 19.30 uur.

**Met respect voor de coronamaatregelen, mondkmaskers verplicht**

*Diegene die ik liefheb verlaat ik,  
om diegene die ik liefhad terug te vinden.*

Mis vanwege de parochiegemeenschap in voornoemde kerk  
op zaterdag 28 november 2020 om 18 uur.

Online condoleren: [www.begravenissen-rummens.be](http://www.begravenissen-rummens.be)