

*Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar ook de sporen die je achterlaat.*

*L'esprit est la vie,
et l'esprit ne saurait mourir*

Met droefheid melden wij u het overlijden van
Avec tristesse de vous annoncer le décès de

de heer - monsieur



Julien VANHOOF

weduwnaar van - veuf de Gerarda WALLAERT

° Elsene 23-04-1939 † Kortenaen 29-12-2019

Wij melden u - Vous font part

Anne et Thierry Vanhoof - van Ravestyn,

zijn dochter en partner - sa fille et compagnon,

Nicolas Vanhoof,

zijn kleinzoon - son petit-fils.

De families - les familles VANHOOF -WALLAERT.

Met dank aan:

*zijn huisartsen dr. Ilaria Giulietti en dr. Paul Vandeput,
het personeel van het WZC Dellebron te Kortenaen,
iedereen de hem bijgestaan heeft.*

La famille remercie:

*les médecins dr. Ilaria Giulietti et dr. Paul Vandeput
le personnel du centre de soins Dellebron te Kortenaen,
chaque personne ayant eu de l'attention pour lui.*

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw ten Poel,
Grote Markt te Tienen, op **VRIJDAG 3 JANUARI 2020 om 10 uur**,
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats van Tienen.

Samenkomst aan de kerk.

Le service funèbre sera célébré en l'église paroissiale O.-L.-Vrouw-ten-Poel,
Grand-Place à Tienen, le **VENDREDI 3 JANVIER 2020 à 10 heures**,
suivi de l'inhumation au cimetière de Tirlémont.

Réunion à l'église.

ALLES GAAT DOOR... DE ZIEL VINDT ZIJN WEG EN LEEFT.

REPOSE EN PAIX

Online: www.begrafenissen-rummens.be