



Het leven helemaal geleefd.

Bedroefd om het heengaan,  
maar dankbaar voor wat hij voor ons is geweest  
hebben wij afscheid moeten nemen van

*Gilbert Mottie*

° Tienen, 25 maart 1952 † Tienen 22 december 2019

Dit melden u:

Jonas MOTTIE,

zijn zoon,

zijn neven en nichten.

De families MOTTIE en PETRÉ.

Met dank aan zijn beste vrienden:

Eddy Vanbrabant,  
Jacques Huts,  
Daniel Bosmans,  
zijn huisarts dr. Smeets.

**Gelegenheid tot groeten, waarop wij u uitnodigen, zal plaatshebben  
in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.  
op DONDERDAG 26 december 2019 van 19 tot 19.30 uur.**

De crematie zal plaatsvinden te Hasselt, gevolgd door de asverstrooiing  
in intieme familiekring op de begraafplaats van Neerlinter.

*HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST.*

Wij danken u voor uw aanwezigheid en blijken van innig medeleven.